

# in

Haas is weer in haar huis. "Ik was uit," roept ze.

"Uit met Zwijn. Maar ik ben weer in."

Daar moet Pluim om lachen.

"In is hip, Haas, en jij bent niet hip.

Je jurk is saai en stom en ouderwets! Jij bent echt niet in."



Wat stout van Pluim! "Ik ben in", schepA ze op. "Mijn jurk is de nieuwste van het dorp.



En kijk eens naar die krul in mijn staart!"

Pluim lachA eens lief naar Vos en Uil.

Ze zwaait haar staart heen en weer.

"Hip, hoor! Kan ik je staart aaien?"

Uil voelt zachAjes aan de krulstaart.

Hoe mooi! En dik! En zachA!

Vos voelA ook een keer.

"Ai!" roepA Pluim plots.

"Oei!" schrikA Uil.

"Nep!" lachA Vos.



Want Vos gaf de staart van Pluim een harde ruk. En toen liet de krul los!

Pluim bloosA.

De krul is vals! Hij zat met linten in haar haar gestrikt.

Haas lachA: "Je krul was wel in, Pluim, "

maar hij was niet echt!"