

Stier op hol

Stier staat in het gras.
Hij is vijf jaar.
Maar niet lang meer.
Stier zal straks zes worden.
Maar mama koe is boos:
"Jij bent veel te dol.
Wie zes jaar wil zijn,
kan niet dol zijn.
We vieren pas feest
als jij kalm bent."
Stier is boos.



Mama heeft geen gelijk!
Stier gaat naar bok.
"Ben ik dol?"
"Ja, hoor. Soms ben ik heel bang
van jou."
"Dat is niet waar," roept stier.
Er komt rook uit zijn neus!

Stier gaat naar het hok.
Maar wat is dat? Hij ziet vuur.
Het komt uit het hok.
De schuur is aan het branden!
Stier loopt naar het hok.
Wat is het er donker.
Daar is het vuur.
Stier gaat naar de vlam.
Stier springt op en neer
tot het vuur uit is.



Maar wat is dat?
Er is meer volk in het hok. Papa en mama zijn er
en wat vrienden.



Stier heeft het door:
Dat is een feest!
Een feest voor hem.
Omdat hij zes is.
Het vuur was een kaars.
De kaars staat op een taart.
Maar het is geen taart meer. Stier
atrapte ze plat.
"Zie je wel," lacht mama.
"Je bent echt veel te dol
om zes te zijn!"