

# worstelen

Wat ziet zwijn er stoer uit!  
Hij heeft een strak pakje aan.  
"Wie wil worstelen?"



"Ik wil wel worstel!" roept vos.  
"Ik wil wel worstelen!" roept haas.

Maar zwijn roept: "Wat dom, ik eet toch geen worstelen. Het is een sport."

Maar vos kent worstelen niet.

"Voetbal is een sport, en fietsen, en snel sprinten.  
Sport is lastig. Ik zweet er van."



Haas denkt wat anders:

"Als ik schaak, zweet ik niet. En toch is dat ook een sport. Een denksport."

Maar zwijn voelt niets voor een denksport.

"Als ik schaak, win ik nooit. Met worstelen win ik iedere keer.  
Geen mens kan mij vloeren."

Daar kent vos niet: "Vloeren?"

Zwijn knikt. "Vloeren is op de vloer

gooien. Wie op de vloer zit, verliest."

Daar kom ik uil net aan.

"Wil jij worstelen?" lacht zwijn.



Daar weet uil niet. "Wat zijn worstelen? Is dat fijn?"

"Heel fijn," lacht zwijn.

Dan wil uil het wel.

"Pas op, uil!" roept haas. En vos roept ook: "Kijk uit voor de vloer!"

Maar het is al te laat.

Zwijn pakt uil beet.

En daar vloert hij uil al!

"Ik won!" roept zwijn.

"Want jij zit op de vloer."

"Worstelen is toch niet fijn!"

kucht uil.

